

God Jul & Gott Nytt År önskar Föreningsarkivet Västernorrland



Foto: Anna Porshmyr.

Kom in och minns!

Om er förenings medlemmar är intresserad av ett studiebesök hos oss på Föreningsarkivet Västernorrland ska ni passa på under nästa år. Då kan ni se vad som finns i ert eget arkiv och minnas de olika åren och händelserna. Ni kanske även ser att det saknas handlingar som ni kan hjälpa oss att lokalisera. Dessutom kan ni även få information om vår verksamhet.

Är du intresserad? Boka in en tid hos oss.

Ring arkivchef Anna Andersson
Tfn: 076-119 65 20

Arkivens Dag 2017

Arkivens dag har firats sedan 2002 och det är alltid den andra lördagen i november. I Väster-norrland firades Arkivens dag på flera håll och som vanligt var Föreningsarkivet Väster-norrland närvarande i Sundsvall och Härnösand. Vår ambition är att vara delaktig vid flera kommuner och förra året hade vi en gemensam aktivitet med Örnsköldsviks museum.

Årets tema var ”Synd och skam”. För vår del var det ett sådant klurigt tema att vi valde att göra någonting helt annat. I Sundsvall presenterade vi Föreningsarkivets verksamhet och oss själva på Medelpadsarkiv. Det var en hel del besökare som hittade till oss. Arrangemanget kändes uppskattat och vi planerar att upprepa den aktiviteten vid flera tillfällen under 2018. Det vore väldigt roligt att göra det i flera av länets kommuner.

I Sundsvall firades ”Vidöppet på Arkivens dag” på Kulturmagasinet. Till Kulturmagasinet kom det 1 400 personer. Det är som vanligt klurigt att säga hur många besökare som hittade till oss på Medelpadsarkiv men att det var en hel del är vi nog alla som jobbade där den dagen eniga om. Det var flera intressanta aktiviteter på Medelpadsarkiv. Förutom möjligheten att träffa Föreningsarkivet kunde man få hjälp med sin släktforskning av släktforskar-föreningen Midälva genealogiska förening. Det fanns också möjlighet att träffa författarna bakom boken om Högsjö. Det var en mycket populär aktivitet. Besökarna passade även på att se utställningen ”Tre liv – Berättelser ur arkiven”. Utställningen kommer att vara kvar ett tag så även om man missade den på Arkivens dag så finns det möjlighet vid flera tillfällen.

I Härnösand uppmärksammade Föreningsarkivet Arkivens dag tillsammans med Riksarkivet/Landsarkivet i Härnösand, Härnösands kommunarkiv, Näringslivsarkiv i Norrland-NIN och Landstingsarkivet. I Härnösand kunde besökarna följa med på en visning ”Bakom kulisserna” under temat ”Synd och skam”. Det fanns också möjlighet att lyssna till föredraget ”Skamliga kvinnor -lömska läge och oäkta barn”. Arrangemanget hölls som vanligt på Landsarkivet vid Rosenbäckshallén och drog 100 besökare.

Vi önskar alltid fler besökare till Arkivens dag.

Nästa års tema är ”Fest och glädje” och det hoppas vi ska dra dubbelt så många besökare minst.

Vid pennan

Anna Andersson

Arkivchef, Föreningsarkivet Väster-norrland



Författarna bakom Boken om Högsjö befann sig i Sundsvall på Arkivens Dag.



Utställningen ”Tre liv - Berättelser ur arkiven” ger besökarna ett axplock ur E. A. Granberg, Laura Näsholm samt Erik Hansson Tjärnström liv. Foto: Fotoarkivet, Sundsvalls museum.

Semester på Solebo

Kanske känns sommaren och semestertiderna långt bort för många just nu under den mörkaste delen av året. Men kan ni föreställa er hur det var att vara hemmafru under mitten av 1900-talet? Då var det inte tal om någon semester eller vila. Det var matlagning, disk, tvätt och annat hushållsarbete dagarna i ända. Och här börjar historien om Föreningen semestervila åt Ångermanlands husmödrar.

Torsdagen den 2 november kunde man, på Arkivcentrum Nord, höra Föreningsarkivet Västernorrlands arkivchef Anna Andersson berätta den fina berättelse som Föreningen semestervila åt Ångermanlands husmödrars efterlämnade arkiv berättar. Det var de socialdemokratiska kvinnoorganisationerna runt om i Sverige som lyfte frågan om kvinnornas behov och önskan om ledighet. Efter andra världskrigets slut hade dessa tankar fått ordentligt fäste i Ångermanland. En förening bildades och en villa i Rö köptes in. Huset renoverades, personal anställdes och sommaren 1945 kom de allra första husmödrarna på semester till Solebo, som semesterhemmet kallades.

Det gick till som så att man anmälde sig till en semesterkurs. Semestervilan bedrevs alltså i en slags studiecirkelform och var mycket populär. Under sin vistelse på Solebo behövde man varken diska, laga mat eller städa, det ordnade föreståndarinnan Lizzie Andersson och den övriga personalen. Och att semesterkurserna var mycket uppskattade vittnar gästböckerna om. Här är ett exempel:

*Vi tackar för tio härliga dagar
I solebos gemak och hagar
Vi bara vilar och äter
Ej något vårt sinne fräter
Goda kamrater, Lissie som en sol så mild
Allting himmelsvidt från vardagen skild,
Dessa enkla rader vittne bär
Att Solebo en välsignelse för trötta kvinnor är!*

Verksamheten rullade på i 25 år, och tusentals husmödrar semestrade på Solebo. Men som med allt annat går det även trender i hur man ska spendera sin semester. Familjesemestrar var i ropet och Solebo fyllde inte längre samma funktion som när det startade. Sommaren 1969 blev den sista då man 1970 lämnade återbud till de inbokade gästerna och sedan sålde fastigheten till Landstinget.



Ovan: Semesterhemmet Solebo.
Bildkälla: Arkivet Föreningen semestervila åt Ångermanlands husmödrar.

Nedan: Husmödrar roar sig med att hoppa hopprep.
Bildkälla: Arkive Föreningen semestervila åt Ångermanlands husmödrar.



Tack vare att föreningens efterlämnade handlingar finns kvar kan vi fortfarande ta del av detta intressanta stycke kvinnohistoria. Vill du fördjupa dig mer i semesterhemsverksamheten är du varmt välkommen att titta på arkivet hos Föreningsarkivet Västernorrland på Kusthöjden i Härnösand. I arkivet finns också minneskriften "Drömmen som blev verklighet" som beskriver de flesta semesterhem för husmödrar runt om i Sverige.

*Amanda Vesterlund
Tidigare arkivpedagog på Föreningsarkivet
Västernorrland*

Förtroendevalda 2017

Landstingets representant

Ordförande

Bo-Anders Öberg

Ersättare

Rodney Engström

Ledamöter

Kassör

Göran Karlström

Övriga ledamöter

Tom Sahlén

Maggis Frisk

Sonia Seidevall

Birgitta Lind

Ersättare

Åke Hamrin

Kristina Midunger Frisk

Adjungerad

Göran Samuelsson

Lars-Åke Andersson

Marianne Lif

Kommunförbundets representanter

Rune Danielsson

Ersättare

Önni Norberg

Landsarkivets representant

Mona Bergman

Arkivchef

Anna Andersson

Personalens ombud Unionen

Kerstin Mossberg

Adressändring

Vid adressändring hör av er till oss, så de utskick som vi gör kommer rätt. Lämna gärna e-postadresser till oss också.

Kontakt och öppettider

Inlämning av arkivhandlingar i Sundsvall sker på Kulturmagasinet eller i Kommunhuset efter överenskommelse.

Kontakt tas med Anna Andersson.

Telefon 076 119 65 20

Forskarservice

Medelpadarkiv, Kulturmagasinet

Ta kontakt med oss i förväg för att beställa önskat material.

Öppettider: Måndag till fredag 10:00-16:00

Telefon Medelpadsarkiv: 060-19 18 75.

Telefontid 08:00-16:00

Inlämning av arkivhandlingar i I Härnösand sker på Arkivcentrum Nord.

Kontakt tas med Torgny Kemper.

Telefon 010-476 8075.

Forskarservice

Arkivcentrum Nord (ACN)

Majorsgränd 4, Härnösand.

Öppettider 09:00-12:00.

Telefon ACN: 010-476 8075

Telefontid



Föreningsarkivet
Västernorrland

Postadress: Packhusgatan 4, 851 96 Sundsvall

Besöksadresser: **Sundsvall**
Medelpadsarkiv, Kulturmagasinet

Tfn: 060-19 18 75, forskning
076-119 65 20, arkivchef Anna Andersson

epost: foreningsarkivet@sundsvall.se
hemsida: www.foreningsarkivet.se

Härnösand

Arkivcentrum Nord, Kusthöjden
010-476 80 75 eller 076-779 85 75